



-----OFFICIEEL ORGAAN VAN VERENIGING DE MUURKRANT-----

REDACTIE   REDACTIE ADRES VERSCHIJNINGSDATUM INTERNET	WIM ZONNEVELD (PA2WJZ) NIEK HILBERS (PA0ONH) REDACTIE@MUURKRANT.NL ROND HET MIDDELEN VAN DE MAAND HTTP : //WWW.MUURKRANT.NL
--	---

42<sup>e</sup> JAARGANG

NR: 01 januari 2024



Hallo allemaal  
 Wat fijn om elkaar te ontmoeten en om elkaar bij te praten. Nu is het weer tijd voor wat geschiedenis en te bezien hoe een aantal mensen aanleiding vonden om zendamateur te worden. Van Josti HF 65 naar moonbounce, daar zit heel wat tussen. Vlug naar de inhoud van de januari editie van..

//////////////////////////////////////  
 ++++++ D E M U U R K R A N T ++++++  
 //////////////////////////////////////

**Piraten avontuur en uiteindelijk zendamateur worden**

Dit jaar bestaat de zender radio Centraal 50 jaar. Tegenwoordig opereert men online. Slechts af en toe staat er een FM zender aan. De zender heet nu Hitradio Centraal en heeft diverse periodes meegemaakt. Eigenlijk werd er al langer uitgezonden onder die naam. Vanaf 1970 werd er al geklooid op FM in Den Haag, met kleine zenders en onregelmatig. Toen kwam het bouwpakkettenmerk Josti met een FM zendertje, de HF 65. Met als gevolg dat velen de weg naar de FM vonden. Met open dipooltjes probeerde men wat bereik te creëren. Dankzij de ervaring van oudere piraten leerde men smoorspoeltjes, doorvoer C's, afschermingen en nog meer te gebruiken. Het werd stabiel en mooier. De groep splitste zich, Een aantal mensen gingen verbindingen maken, de rest ging muziek uitzenden. Een groepje begon onder de naam Centraal



nadat men als Pussycat had uitgezonden. Regelmatig stopte er iemand en kwam een ander voor in de plaats. Op die manier kwam Rob Candy op de radio. Uiteindelijk verhuisde het station naar het beruchte adres aan de Loosduinseweg in Den Haag waar de moeder van Candy de zaak stevig in handen hield. Dit was nu 50 jaar geleden. De zeezenders draaiden op hun einde en op zondagmiddag was er geen muziek maar sport, dus ging op die tijd de zender aan.

Ook op vrijdagochtend was er muziek, want op de nationale popzender klonken psalmen. Dankzij deze keuzes werd Centraal vlug gevonden.



Toen ontstonden verschillende groepen. Een aantal doken de studieboeken in om zendamateer te worden. Om na geslaagd te zijn te ontdekken dat je verbindingen verder en duidelijk zijn. Soms na 5 verbindingen met Duitsland praten. Vooral 27 MC-ers kwamen op de amateurbanden. En na het doen van een telegrafie examen, opende zich de korte golf voor hen.



Degenen die muziek bleven uitzenden kwamen ook in tweestrijd, een groep wilde commercieel, de andere niet. Uiteindelijk won de eerste groep en ging die met zwaardere zenders uitzenden. Begon Centraal met 2 watt, later kwamen de zenders tot 1 kilowatt. Maar ook de klachten. De RCD greep harder in. In de 90-er jaren werd op de legale omroep RDS, radiodata system, in gebruik genomen. Dit bestaat nog steeds. Daar was meer bandbreedte voor nodig, dus een piraat op 200 kHz naast je zender was niet zo fijn. Het moment van af en toe gepakt worden werd een moment van veel gepakt worden. Verder werden ook personen achter de zender gevolgd.



Rechtenorganisaties en belastingdienst gingen verder kijken. Een aantal zenders verdween of kwam in handen van geraffineerdere figuren. En een regelmatig bezoek aan het casino hielp ook niet echt. Centraal werd Hitradio Centraal, het station met hoge masten en zware zenders vanuit, nog steeds, de Haagse Schilderswijk.



Toen kwam Internetradio. Veel stations werden daar actief, rechten werden geregeld en de kans dat je apparatuur achterin een RCDwagen kwam was nihil. De 'oude' Radio Centraal (FM) kwam ook weer terug via Internet.

Af en toe waren ze stout, toch een signaal op FM. Maar de situatie is anders, veel commerciële zenders hebben een vaste plaats gevonden. Er zijn enkele fanatici die het signaal nog vinden maar Internet is ook belangrijk. Via feesboek vragen ze aandacht.



Ook de Muurkrant is als omroep actief als Hollands Palet, eerst via Haagstad radio. De naam was door Hans, PA3DUK, verzonnen. Een Hollandstalig uurtje op zondagavond, op middengolf, 1485 KHz met 1 kilowatt. Daarna als station op Den Haag Totaal via de kabel. Eerst enkele uurtjes, daarna 24/7. Ook even op middengolf op 1485 KHz met 1 watt. Later nog op DAB+ maar dat viel tegen. Nu nog op Internet en digitale kabel en dat werkt redelijk.

Hollands Palet



In februari bestaat Centraal 50 jaar en dat wordt gevierd. Ergens verrijst een grote mast, op Internet zal ook wat te horen zijn, hou feesboek in de gaten. De piraten van toen, die nu zendamateer zijn, hebben binnenkort hun roepnaam 50 jaar. Ze hebben veel verbindingen gemaakt, via condities, de maan of digitaal. Je kan het je niet meer voorstellen dat er met een bouw pakketje werd geprutst. Maar ladingen stouteriken wisten de legale banden te vinden, maar onlangs ook de middengolf, met een vergunning.



En dan dit nog

Ook Jan Botterik, PA2BOT, was stout. Als radio Piep maakte hij zijn buurt onveilig. Maar al 48 jaar is hij braaf op 80 meter.



De tijd gaat hard, de meesten van ons zijn oldtimers, lid van de OTC. Trots op de hobby, die zelf zoveel ontwikkelingen heeft meegemaakt.

Wij wensen de oldtimers veel succes en veel gezondheid. We hopen ze de volgende keer weer aan te treffen. 73 en tot lezens.



De volgende telex Muurkrant zal verschijnen in februari 2024

*Advertentie*



Radio Hollands Palet heeft sinds kort ook een eigen app:

